

Κοιν: Νοσηλευτικά τμήματα
Διοικητικές Υπηρεσίες
Ιατρική Υπηρεσία
Επιστημονικό Συμβούλιο

Χαϊδάρι, 21/9/2010

ΘΕΜΑ: «Δίωξη συναδέλφων-συνδικαλιστριών από το Δ.Σ. του Δρομοκαΐτειου»

Το καλοκαίρι (Ιούνιο) που πέρασε οι νοσηλευόμενοι των ΘΕΣΥΜΟ Δρομοκαΐτειου και του κυλικείου που έχουν οργανωθεί σε Σωματείο («ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ») με την συμπράξη συναδέλφων, προχώρησαν σε κινητοποιήσεις –στάσεις εργασίας, αποχή από την εργασιοθεραπεία και κλείσιμο των κυλικείων για 2 μέρες στα πλαίσια πενήνήμερων στάσεων εργασίας που εξήγγελε το Σωματείο τους.

Ως γνωστό οι εργαζόμενοι-ασθενείς (όπως δικαιωματικά αυτοπροσδιορίζονται) των ΘΕ.ΣΥ.ΜΟ και του Σωματείου ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ και οι συνάδελφοι που του υποστηρίζουν κατά την κινητοποίηση τους δεν έτυχαν καλής μεταχείρισης από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Με την επίκληση της μη νομιμότητας των αμοιβών τους από την πλευρά της Διοίκησης, εκτός από πολύ μεγάλη μείωση ουσ μηνιαίες αποδοχές τους (μέχρι και 60% σε ορισμένες περιπτώσεις), ακατέλεστη προσωρινά με lock-out (κλείσιμο των κυλικείων από την Διοίκηση), επαλή που ακόμη επικρέμαται ως «διμρόκλειος σκιάθη».

Ακόμη απαξιώθηκε ο λόγος τους καθώς θεωρήθηκε, ως αθεάσιμο συμπέρασμα, ότι δεν είναι σε θέση να διατυπώσουν αιτήματα και ότι υποκινούνται. Σοβαρότατη κατηγορία, η οποία απηγά στερρώματα και προκαταλήψεις που θεωρούμε ότι, μετά από τόσο μεγάλη διαδρομή του Δρομοκαΐτειου στην Αποαστυλαποίηση, θα έπρεπε να έχουν εκλείψει.

Η πραγματικότητα δυστυχώς μας διαγεύεται...

Η Διοίκηση εξακολουθεί να επικαλείται μη νομιμότητα των αμοιβών των απασχολούμενων εκτός του ποσού των 117 έως 170 ευρώ μηνιαίως. Είναι πάγια πλέον πρακτική, όταν οι νοσηλευόμενοι διαδίδουν κάτι παραπάνω, το αίτημα τους να στοχοποιηθεί ως παράνομο, «ανέξω λόγω συνδικαλιστικού-οικονομικού αίτημα» που δεν έχει καμία σχέση με θεραπεία.

Παράλληλα το Υπουργείο Υγείας πύζει τις Διοικήσεις των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων για περιστολή Δαπανών. Θεσμοθετημένο πλαίσιο αμοιβών των απασχολούμενων ασθενών σε συνεργατικές δομές δεν υπάρχει (δεν ορίζεται δηλαδή πόσο πρέπει να αμειβονται). Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση καθυστερεί λόγω ελλειπτικής χρηματοδότησης με αποτέλεσμα οι αμοιβές των ασθενών να καθορίζονται αυθαίρετα από τις Διοικήσεις.

Το δίλημμα αυτό, δε, οι συνάδελφοι-θεραπευτές που υποστηρίζουν, ως όφειλαν, τους νοσηλευόμενους στις παραπάνω προσπάθειες τους, δέχθηκαν σφοδρές και άδικες επιθέσεις από την πλευρά της Διοίκησης. Πρώτα συζητήθηκαν σε Λοιμοκομικό Συμβούλιο ως «δράκα ανθρώπων που υπακνίνεται και υποκινεί», όταν συνέλειξαν 150 υπογραφές υποστήριξης προς τους νοσηλευόμενους από τους εργαζόμενους του Δρομοκαΐτειου.

Καιτόν, οι περισσότεροι εξ αυτών απομονώθηκαν σταδιακά και αφού υπέστησαν προσωπικές επιθέσεις, μετακινήθηκαν χωρίς καμία εισήγηση από την Ιατρική Υπηρεσία από τις αποκαταστασιακές δομές στις οποίες εργάζονταν.

Με ολοκληρωμένο, τις εκδικητικές και στοχευμένες αποκωμίες με διαδικασίες επιχείοντος (σε 1 μέρα!) της συναδέλφου Κωνσταντέλλου Δώρας από όλα τα θεραπευτικά πλαίσια που εργάζονταν (κυλικεία και τμήμα Ένεργειών), καθώς και της Γαλιανού Σιάλλας από την επιστημονική της υπηρεσία (την οποία είχε με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) από τον Ξενώνα της Νάζου και την επαγγελματική δομή «ΚΙΒΩΤΟΣ».

Τώρα η Διοίκηση κλιμακώνει ακόμη περισσότερο τις διώξεις της γιατί οι συνάδελφοι άσκησαν κριτική από επιστημονική σκοπιά σε αποφάσεις του Δ.Σ. για γενικευμένες περικοπές, σε άρθρο τους με τίτλο «ΔΡΟΜΟΚΑΤΕΙΟ ΕΠΕΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 19^ο ΑΙΩΝΑ». Το άρθρο δημοσιεύθηκε σε σχετικό με ζητήματα Ψυχικής Υγείας ιστότοπο (site) και αναπαράχθηκε από δεκάδες άλλους ιστότοπους καθώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον και τεκμηριωμένο με γραπτές πηγές (αποφάσεις ,έγγραφα) ντοκουμέντο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έφτασε στο σημείο να «δρομολογήσει» Πειθαρχική και Ποινική Δίωξη των συναδέλφων γιατί τόλμησαν να εκφράσουν δημόσια την διαφωνία τους σε αποφάσεις για περικοπές του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του.

Υπενθυμίζουμε «Υπάρχει και άλλος δρόμος» για το περίπλοκο ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των ασθενών που συμπεριλαμβάνει και δεν αποκλείει το Άδικο των Νοσηλευόμενων , που είναι ανοιχτός σε προτάσεις και συλλογικές διεκδικήσεις. Ακόμη πιστεύουμε ότι άμεσα το Υπουργείο Υγείας οφείλει να θεσμοθετήσει πλαίσιο αμοιβών και να δημιουργήσει προστατευμένες θέσεις εργασίας σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις για να απορροφηθούν οι επανενταγμένοι ασθενείς. Με δεδομένα τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών η Κυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει προτίτως τις κοινωνικές υπηρεσίες και μάλιστα τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που είναι ο πυρήνας του Κοινωνικού Κράτους. Η απαξίωση της Δημόσια Ψυχικής Υγείας έχει ως αποτέλεσμα να στραφούν οι πολίτες στον Ιδιαιτικό Τομέα.

Εμείς ως Σωματείο Εργαζομένων συμπαραστέκόμαστε απόλυτα στις δικόμενες συναδέλφους.

Τέλος απευθύνουμε μήνυμα προς τη Διοίκηση του Δρομοκατείου για το απονόητο, ότι:

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΕΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΣΩΠΑΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΩΞΗ

Σας κοινοποιούμε το δημοσιευμένο στον ιστότοπο www.psypsiprosi.gr άρθρο των συναδέλφων Κουτσανέλλου Δώρας (μέλους του Δ.Σ) και Γαλιανού Στέλλας (μέλος της παράταξης στο Αντίθετο Ρεύμα) καθώς και το εξώδικο που έλαβαν ως απάντηση στην κριτική που άσκησαν από τον Πρόεδρο του Δρομοκατείου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (κατόπιν σχετικής συζήτησης και ψηφοφορίας)

